



Beste parochiaan,

www.sintelisabethparochie.nl

Deze editie van het Elisabeth Kwartaalblad staat in het teken van de Heilige Geest, de Derde Persoon van de Heilige Drieëenheid.

Pastoor Federico Ceriani toont ons de weg hoe wij ons door de Heilige Geest gedreven de hedendaagse beproevingen kunnen doorstaan. Het Hoogfeest van Pinksteren wordt door Elise belicht waarbij wij door de Geest vervuld voortaan mogen uitroepen 'Abba, Vader!'. In de serie van de zeven Sacramenten gaat Diaken Egbert Bornhijm in op het Sacrament van het Heilig Vormsel waarbij De Heilige Geest Zich aan de vormeling mededeelt om moedig en standvastig leerling van Jezus te zijn. Tot slot zijn weer de intenties van de Paus voor de komende maanden in dit Kwartaalblad opgenomen.

Via de website kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief!



Wij wensen u veel geestelijk leesplezier!

Door de Heilige Geest Gedreven



Door Pastoor Federico Ceriani

Met de opstanding van Onze Heer Jezus Christus op Paaszondag tot en met het Hoogfeest van Pinksteren viert de Kerk elk jaar opnieuw een vreugdevolle Paastijd. Pasen brengt ons de vreugde van Gods behaalde zege op alle problemen en kwalen van de mens. Jezus Christus heeft dit alles overwonnen met Zijn dood en verrijzenis.

Wat kunnen we hier onder 'problemen en kwalen' verstaan? Alle omstandigheden en doodservaringen die ons, als zondige en zwakke mensen, het leven moeilijk maken en tegenvallen zoals werklust, stress, ziekte, eenzaamheid, haat, liefdeloosheid, spanningen, onzekerheden, angsten, uitzichtloosheid, wanhoop, zwaarmoedigheid, hartstochten, driften, allerlei slavernijen en verslavingen die ons overheersen en in beslag nemen. Veelal gaat dit gepaard met het verlies van onze goede verhouding met God omdat we onze toevlucht niet tot Hem nemen of Hem links laten liggen. Hiermee vervreemden we ons van Hem met het risico van het verlies van Zijn genade. Zo raken we van binnen eenzaam, leeg en moe. Een mens zonder God blijft over het algemeen

gevangen zitten in deze omstandigheden zonder te weten hoe deze op te lossen. Men wil dus met andere woorden geen geloof hechten aan de woorden in de Heilige Schrift en ze afdoen als 'uitgedachte verhalen'. Maar zo is het niet! Sint Petrus zegt nadrukkelijk in zijn tweede brief: 'Toen wij u de macht en de komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, beriepen wij ons niet op vernuftig bedachte mythen, maar wij spraken als ooggetuigen van zijn luister' (2 Petrusbrief 1,16).

Al deze omstandigheden heeft Onze Heer Jezus Christus met Zijn lijden en opstanding overwonnen; en nog meer, de aanstichter daarvan, de kwade geest wiens naam Satan is. Jezus reikt ons de remedie aan door ons open te stellen voor Zijn Geest. Hier komt de werking van de Heilige Geest ten volle tot uitdrukking! Zo was het ook met Sint Petrus en de rest van de Apostelen na de verrijzenis van hun God en Heer. Zij waren nog steeds bang en kwamen met name achter vergrendelde deuren bijeen om te bidden. Buiten was er vervolging, ongelof en allerlei moeilijke omstandigheden; daarom het parool: beter binnen blijven in hun 'zekerheid'. Wat ontbrak hun? Wat ontbreekt ons vaak ook vandaag als individu en als Kerk of geloofsgemeenschap? Het antwoord luidt: ons openstellen voor de bezieling van de Heilige Geest, Zijn bijstand en inspiratie; Zijn sterkte en bescherming.

Aldus, met Hem en door Hem toegerust, of zoals Sint Petrus in zijn brief het uitdrukt: 'door de Heilige Geest gedreven hebben mensen gesproken van Godswege' (2 Petrusbrief 1,21). Het is echter niet enkel dat zij spraken door Hem gedreven; neen, zij deden en legden met hun daden en woorden getuigenis af van de heilzame Waarheid van God. Door Gods Geest gedreven werden zij overwinnaars ook al lieten de moeilijkheden hun niet los of was de wereld tegen. Zij hielden vol en zetten letterlijk door. Hoe deden zij het? Hoe was het mogelijk?





Fresco van de Heilige Drieëenheid

Het antwoord brengt ons naar deze mooie tijd die nu met het Hoogfeest van Pinksteren aanbreekt: zij waren 'door de Heilige Geest gedreven'. Het is de derde goddelijke Persoon van God, Gods Heilige Geest, die ons bijstaat, verlicht en versterkt wanneer wij als zwakke mensen geteisterd worden door allerlei beproevingen. Met Hem hebben wij de

zekerheid dat het geloof een waar houvast is, zelfs in moeilijke omstandigheden en ook in tijden van welvaart en vrede. Wat doet Gods Geest? Wat is zijn eigen werking? Hij is licht, kracht, vrede en eenheid in de waarheid. Deze grote eigenschappen verwekt Hij in degenen die zich voor Hem openstellen, in hen die in hun hart Hem welkom heten.

Dit betekent niet dat alle problemen verdwijnen wanneer een mens zich voor Gods Geest openstelt, zelfwerkend als het ware of door een toverwoord. Heus niet. Ze verdwenen niet bij de Apostelen op het Pinksterfeest noch evenmin daarna. Waar ligt dan het onderscheid? Of de toegevoegde waarde? In twee opzichten: door Gods Geest gedreven, leefden zij een waardevol, zinvol, zingevend en deugdzaam menselijk leven met de innerlijke zekerheid dat het leven op die wijze de moeite waard is en tevens aangenaam is aan God. Ten tweede, alles wat zij deden op aarde werd vanuit een hoger perspectief of hogere invalshoek volbracht en verdienstelijk voor het eeuwig leven waarvoor zij zich in afwachting inzetten. Zij waren inderdaad mensen vol hoop en verlangend naar de hemel. Zij handelden vanuit die invalshoek en leefden anders. Vol innerlijke vreugde en vrede, midden in de beproevingen, bezielde zij zo anderen die zij op hun pad tegemoetkwamen. Zij gingen door het leven als overwinnaars. Dát konden zij niet uit zichzelf maar door de Heilige Geest gedreven. Er ligt ook voor ons deze mogelijkheid: zelf bezielde te worden en dan door Gods Geest gedreven ook anderen deze inwendige vreugde en diepe zin door te geven. Hoe dit te bereiken? Precies zoals zij het deden; zij waren in gebed tezamen met Maria, Gods Moeder. Zij stelden zich open voor Hem door een bezielde gebed. Dát kunnen we ook doen mits we het maar willen. Woorden uit de christelijke overlevering helpen ons om deze wensen juist te verwoorden. Zo zeggen we herhaald met geloof, hoop en liefde:

'Kom, Heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde!'

Onderstaande, fraaie hymne kan ook ons hierbij helpen; het is de zogenaamde Sequentie van Pinksteren:

*Kom o Geest des Heren, kom uit het hemels heiligdom, waar Gij staat voor Gods gezicht.
Kom der armen troost, daal neer, kom en schenk uw gaven, Heer, kom wees in de harten licht.
Kom o trooster, Heilige Geest, zachtheid die de ziel geneest, kom verkwikking zoet en mild.
Kom o vrede in de strijd, lafenis voor 't hart dat lijdt, rust die alle onrust stilt.
Licht dat vol van zegen is, schijn in onze duisternis, neem de harten voor U in.
Zonder uw geheime gloed is er in de mens geen goed, is de ziel niet rein van zin.
Was wat vuil is en onrein, overstroom ons dor domein, heel de ziel die is gewond, maak weer zacht wat is verward,
koester het verkilde hart, leid wie zelf de weg niet vond.
Geef uw gaven zeventvoud ieder die op U vertrouwt, zich geheel op U verlaat.
Sta ons met uw liefde bij, dat ons einde zalig zij, geef ons vreugd die niet vergaat.
Amen.*

Van harte wensen we alle parochianen en lezers een Zalig Pinksterfeest toe!

Colofon

Het Elisabeth Kwartaalblad is een uitgave van de Sint Elisabethparochie en verschijnt 4 keer per jaar in een oplage van 1.500 exemplaren.

Redactie:

Diaken Egbert Bornhijm
Elise Ros

Eindredactie:

Pastoor Federico Ceriani

Vormgeving:

Thomas A. Ros

Dit kwartaalblad kan ook online worden gelezen op www.sintelisabethparochie.nl

Online een intentie opgeven:
Scan de QR-code





Door Elise Ros

Het Hoogfeest van Pinksteren¹

Met Pinksteren viert de Kerk de nederdaling van de Heilige Geest. Dit Hoogfeest vindt plaats aan het einde van de zeven weken van de Paastijd. Pinksteren komt van het Griekse pentekostè dat 'vijftigste' betekent en met die vijftig dagen zijn de zeven weken van de Paastijd doorlopen.

De Heilige Geest is de Goddelijke Liefdesband tussen God de Vader en God de Zoon. De liefdeskus tussen God de Vader en God de Zoon is de Heilige Geest. De term 'geest' is een vertaling van de Hebreeuwse term 'ruach' die allereerst 'adem', 'lucht' of 'wind' betekent. Wanneer Jezus de komst van de Heilige Geest aankondigt noemt Hij Hem: 'Parakleet', letterlijk: 'Hij die erbij geroepen wordt'. Gewoonlijk wordt 'Parakleet' vertaald als 'Helper'.

Jezus openbaart de Heilige Geest niet ten volle, zolang Hijzelf niet verheerlijkt is door zijn dood en verrijzenis. Pas wanneer het uur is gekomen waarop Hij verheerlijkt zal worden, belooft Jezus de komst van de Heilige Geest, aangezien Zijn dood en verrijzenis de vervulling van de aan de vaders gedane beloften zullen zijn. Op de dag van Pinksteren wordt het Pasen van Christus vervuld in de uitstorting van de Heilige Geest die getoond, gegeven en meegedeeld wordt als Goddelijk Persoon. Vanuit zijn volheid verspreidt Christus, de Heer, de Geest in overvloed. Op deze dag wordt de Heilige Drieëenheid ten volle geopenbaard. Niemand kan zeggen: 'Jezus is de Heer', tenzij door de Heilige Geest (Kor. 1, 12,3). God heeft de Geest van Zijn Zoon in ons hart gezonden Die roept: Abba, Vader. Abba betekent 'Vader', 'Papa' in het Aramees. Het Aramees zou de dagelijkse omgangstaal zijn geweest in de tijd van Jezus.

Onze Hemelse Moeder Maria neemt een centrale plaats in op afbeeldingen van Pinksteren zoals Oosterse Iconen of Westerse schilderijen. Ook vanuit de Schrift is deze centrale plaats van Maria te rechtvaardigen. "Na Hemelvaart keren de Apostelen terug naar Jeruzalem. Toen ze de stad binnenkwamen gingen ze naar de bovenzaal waar ze gewoonlijk verbleven: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus' en Mattheüs, Jakobus, zoon van Alfeüs, Simon de IJveraar en Judas, de broer van Jakobus. Zij allen bleven eensgezind volharden in gebed samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broeders" (Hand. 1, 12,14). Hier bevindt zich de oorsprong van de oudste van alle novenen. De eerste novene werd gedaan op aanwijzen van Onze Lieve Heer Zelf, toen Hij zijn Apostelen terugstuurde naar Jeruzalem om de komst van de Heilige Geest af te wachten op het eerste Pinksterfeest. Novenen is afgeleid van 'novena' dat 'negen' betekent. Een gebed dat of reeks gebeden die gedurende negen opeenvolgende dagen wordt gebeden. Voor degenen die deze novenen willen bidden: de eerste dag van de novenen start op het Hoogfeest van Hemelvaart.

De zeven gaven van de Heilige Geest zijn: Wijsheid, Inzicht, Raad, Sterkte, Kennis, Vroomheid en Ontzag voor God. De Vruchten van de Heilige Geest zijn de volmaaktheden die de Heilige Geest in ons bewerkt als eerstelingen van eeuwige Heerlijkheid. De Kerkelijke traditie noemt er twaalf: Liefde, Vreugde, Vrede, Geduld, Vriendelijkheid, Goedheid, Trouw, Zachtheid, Ingetogenheid, Bescheidenheid, Matigheid en Kuisheid (Gal.5, 22-23).

De Heilige Geest wil ieder van ons overladen met Zijn Gaven en zijn Vruchten in ons bewerken. Laten wij daarom regelmatig tot Hem bidden om dit te verkrijgen. Het is zeker een goede gewoonte om het hiernaast opgenomen gebed tot de Heilige Geest dagelijks te bidden. Dit gebed kan desgewenst ook gebeden worden als noveengebed voor degenen die de Pinksternovenen willen volbrengen vanaf bij uitstrek Hemelvaartsdag, hoewel de Pinksternovenen elke dag van het jaar kan worden gestart.



De nederdaling van de Heilige Geest over de Apostelen en Maria, geïllustreerd door Gustave Doré

Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden; En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen.

God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige Geest onderwezen; geef, dat wij door die heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Pinksternovenen

ELISABETH MARIA

¹ Voor dit artikel is o.a. gebruik gemaakt van de Catechismus van de Katholieke Kerk



Het Sacrament van het Heilig Vormsel



Door Diaken Egbert
Bornhijm

Sacramenten zijn zichtbare tekenen van een onzichtbare realiteit die tot stand gebracht wordt. In de onderscheiden Sacramenten ontvouwt de zegende boodschap van de Kerk zich in de concrete situaties van het menselijk leven. Christus ontmoet mensen en vervult hen met genade die heilzaam is.

Het Sacrament van het Heilig Vormsel wordt, samen met de Doop en de eerste Heilige Communie, een 'inwijdingssacrament' genoemd. Dit betekent dat alle drie de Sacramenten ons steeds verder binnenleiden in de christelijke geloofsgemeenschap en ons doen groeien in de verbondenheid met Jezus Christus.

Het Heilig vormsel is een éénmalig Sacrament dat de persoon op een bijzondere manier de Heilige Geest schenkt en hem nog nauwer verbindt met zijn geloof en de Kerk. Tijdens het Vormsel krijgen degenen die worden bevestigd de taak om openlijk over hun geloof te getuigen en zich in hun levenswandel steeds meer te laten leiden door Gods Geest. Het vormsel is bedoeld om het geloof van jongeren te versterken, maar tegelijkertijd krijgen zij ook de toerusting om hun geloof innerlijk te beleven en openlijk te belijden.

In de Bijbel is de werking van de Heilige Geest vooral zichtbaar wanneer de leerlingen van Jezus Deze ontvangen op het feest van Pinksteren. Angstig en zonder enthousiasme verblijven zij in de ruimte waar ze met Jezus het Laatste Avondmaal hebben gehouden. Na de dood aan het Kruis van hun Meester en Leraar weten ze niet wat ze moeten doen en hoe ze gevolg moeten geven aan de Blijde Boodschap die Hij verkondigde in woord en daad; vooral zijn zij ervan bewust hoe zwak en broos zij hiervoor zijn. Dan ontvangen ze de Heilige Geest en alle onrust, moedeloosheid en angst verdwijnt als sneeuw voor de zon. En de leerlingen gaan naar buiten en vertellen vol kracht en overtuiging aan wie het maar wil horen van "Gods grote daden".

Het Vormsel is een Sacrament dat wordt toegediend door de Bisschop of een door hem aangewezen priester, door middel van handoplegging en zalving met de Chrisma-olie (verwijzend naar Christus, de Gezalfde Gods, dat wil zeggen: de Messias). Met de bediening van het Vormsel bevestigen de gevormde jongeren de keuze van de ouders om hen in geloof op te voeden en ontvangen ze de "gave Gods". De Heilige Geest deelt Zich op dat moment aan hun mede om moedig en standvastig leerling van Jezus te zijn.



Uit: Het Prentencathechismus



Online doneren
Scan de QR-code

Pauselijke gebedsintenties voor de komende maanden:



Mei

Voor de vorming van religieuzen en seminaristen

Wij bidden dat religieuze vrouwen en mannen, en seminaristen, zullen groeien in hun eigen roeping door hun menselijke, pastorale, spirituele en gemeenschapsvorming, waardoor ze geloofwaardige getuigen van het Evangelie zullen worden.

Juni

Voor migranten die hun huizen ontvluchten

Wij bidden dat migranten die op de vlucht zijn voor oorlog of honger, gedwongen reizen vol gevaar en geweld te ondernemen, welkome en nieuwe kansen zullen vinden in de landen die hen ontvangen.

Juli

Voor de pastorale zorg voor de zieken

Wij bidden dat het Sacrament van de Ziekenzalving aan degenen die het ontvangen en aan hun dierbaren de kracht van de Heer zal verlenen en steeds meer een zichtbaar teken van mededogen en hoop voor allen zal worden.

Onbevleete Moeder van altijddurende bijstand, sta ons bij! Amen.